

Liturgie 23 maart 2025 – De Verbinding Midwolda

Mededelingen

Aanvangslied: Psalm 25: 4, 5

Bemoediging en groet en Drempelgebed

v De Heer zij met u.

g Ook met u zij de Heer.

v Onze hulp is in de Naam van de Heer,

g die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

v Wij wachten op U, Gij opent uw hand,

g en schenkt ons elkaar als pelgrims op weg.

v Herschep met uw Geest ons leven als nieuw.

g O God, breng ons thuis!

V JHWH is intiem met wie Hem eerbiedigen Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Mijn ogen zijn blijvend op hem gericht want hij redt mijn voet uit het net. Geef ons dan een hart doorzichtig en zuiver. Herschep met uw Geest ons leven als nieuw

g O God, breng ons thuis!

v Wend u tot mij, wees mij genadig want ik ben eenzaam, zwaar onder druk. Mijn hart is beklemd geef het ruimte haal mij weg uit mijn angsten. Verberg niet uw aanschijn, houd ons in gedachten, berg ons in uw zegen.

g O God, breng ons thuis!

v Bewaar mijn leven en red mij, beschaam mij niet, want ik schuil bij U. Dat ik door integere trouw mij laat leiden, ja mijn hoop is op U. Houd ons hier voor ogen de Zoon van uw Liefde, de weg voor ons allen naar uw stad van vrede.

g O God, breng ons thuis!

v God zij ons genadig en zegene ons
g Hij doet zijn aanschijn over ons lichten!

Psalm 25: 7, 10

Uitleg liturgische schikking

Lied bij de schikking: lied 656

Gebed om ontferming

Oefenlied: lied 130c

Gebed van de zondag

1^e Schriftlezing: Exodus 6: 2-7

Lied 316: 1, 2

2^e Schriftlezing: Lucas 13: 1-9

Lied 316: 3, 4

Overdenking

Lied 841

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk onze Vader

Slotlied: lied 418: 1, 2, 3

Zegen

Collecte bij de uitgang